

Lanzarote

Zon, tapas en engelhaaien

Houd je niet van lang vliegen, maar wil je wel een mooie duikbestemming aandoen mét lekkere temperaturen? Ga dan naar Lanzarote. Dit Canarische eiland met haar maanachtige landschap heeft veel meer te bieden dan dat wij eigenlijk denken...



Camera: Canon EOS 7D Mark II
Lens: Tokina 10-17mm fisheye Diafragma: f/11
Sluiterijd: 1/125 sec ISO: 100 Flitser: 1 Seafish 150D,
geflitst op tweede sluitergordijn

De zonnestralen priemen in het water, wij duiken langzaam onder bij Playa Chica. Een schoolje goudgestreepte zeebrasem verwelkomt ons. Door het kristalheldere water kunnen we de rotspartijen aan weerszijden van de baai goed overzien. Op deze rotsen zoeken vele kleurrijke lipvissen naarstig naar eten. Zodra we links de bocht om duiken, zien we vele blauwvinmonniksvissen en ontdekken we grote slijmvissen. Rinie probeert ze vast te leggen op de foto maar dit valt nog niet mee. Zodra hij de slijmvis rustig benadert en af wil drukken, verdwijnt de vis tussen de rotsen. Maar Rinie laat zich niet zomaar uit het veld slaan en geeft niet op. Ik snuffel ondertussen wat verder op de kleine rotsen op de grond. Ook daar ontdek ik een kleine slijmvis. Hij kijkt mij met zijn guitige gezicht wantrouwend aan en kruipt snel terug in zijn holletje. Nieuwsgierig als hij is, komt hij na enkele seconden toch weer tevoorschijn en ik merk dat hij me nu wat langer aankijkt. In het zand liggen overal hagedisvissen verborgen, enkel hun kopje steekt uit de bodem. Ze hebben zich ingegraven om hun prooi te kunnen verrassen. Vanuit mijn ooghoek zie ik iets bekends op het zand liggen. Is dit wat ik denk dat het is? Ja hoor, wel wat kleiner dan dat wij in Nederland gewend zijn, maar dit is een sepie! Sierlijk zweeft hij over het zand.

Hij is absoluut niet schuw! Wanneer ik om me heen kijk, zie ik er nog vier zwemmen, op zoek naar krabbetjes en garnaltjes. Erg grappig om deze dieren in een andere omgeving te zien, ze gedragen zich dan ook veel rustiger dan in Nederland. Zodra we wat verder afdalen, komen we bij een grote rotspartij. Onze gids Jordy van Safari Diving gebaart Rinie mee te komen. Deze plek staat bekend om de grote baarzen en iets verderop zwemt al een joekel. We merken dat de vis niet bang is: met grote ogen cirkelt de baars om ons heen, zijn ogen op ons gericht. Even zet hij zijn stekels op zijn rug recht, zou hij zich bedreigd voelen? Of is het zijn manier om te laten zien dat hij hier de baas is? Minutenlang blijft deze lobbes bij ons om vervolgens in de diepte te verdwijnen. We vervolgen onze weg terug langs de rotsblokken over de zandbodem. Een gemarmerde sidderrog ligt op het zand. Op gepaste afstand slaan wij hem gade. Je moet er niet aan denken dat je een schok krijgt van dit beest. In de verte komen tientallen tuinalen uit het zand omhoog gekropen. Ineens valt ons oog op iets heel opvallends: een mooie grote rode spinkrab op een rots! Het lijkt wel of hij zit te 'zonnen'. Deze spinkrabben zijn geen ongewone verschijning in de Atlantische Oceaan, maar ik heb ze nog niet eerder gezien. Deze achtpotige heeft wel iets weg van onze Nederlandse spinkrab die we

Het is verbazingwekkend
hoeveel zeedieren we
tegenkomen in één duik



De baars blijft maar om ons heen cirkelen.



Geen lange wijnranken in een rij, maar grote gaten met een enkele wijnrank zover je kunt kijken!

in de Oosterschelde tegenkomen. Echter is deze wel veel mooier van kleur en heeft scherpe witte strepen over zijn felrood gekleurde kop. Jordy trekt onze aandacht met zijn shaker: een engelhaai! Gracieuus zwemt de haai over de bodem. Wat is hij mooi met zijn gemarmerde rug en zijvinnen die op vleugels lijken. Helaas is hij iets te snel voor ons. Verbazingwekkend hoeveel zeedieren we zijn tegengekomen deze duik!

UNIEK KLIMAAT

Lanzarote is een vulkanisch eiland dat voornamelijk bestaat uit een maanachtig landschap met bergen die zichtbaar gevormd zijn door lavastromen. De temperatuur op Lanzarote is het gehele jaar aangenaam van 28 graden in de zomer tot zo'n 21 graden in de winter. Redelijk uniek voor een bestemming binnen de Europese Unie. Wij verblijven in Puerto del Carmen, dit ligt aan de zuidkust in het midden van het eiland. Puerto del Carmen bestaat uit twee delen: de oude stad met haven en het nieuwe gedeelte met een kilometers lange boulevard. Onze voorkeur gaat uit naar de oude haven met haar gezellige restaurants, waar we overheerlijke tapas eten. De kleine souvenirwinkeltjes en bars niet te vergeten. In tegenstelling tot de andere Canarische eilanden is het uitgaansleven hier nog vrij rustig en ingetogen. Ideaal voor duikers die na een lange duikdag nog lekker een hapje willen eten en hierna even gezellig willen napraten in de kleine bars. Onze duikschool Safari Diving ligt direct aan het strand Playa Chica. Vanuit daar zijn bijna alle belangrijkste duikstekken te bereiken zoals de Cathedral, Grouper Run en duikstek Playa Chica.

Een leuke bijkomstigheid is dat je voor bootduiken niet extra hoeft bij te betalen. Onze eerste bootduik maken we op Old Wrecks. Op deze duikstek liggen zes oude vissersboten die speciaal voor duikers zijn afgezonken. Ondanks dat de wrakken er nog maar net liggen, zijn ze al behoorlijk begroeid en hebben vele vissen hun intrek genomen op dit kunstmatige rif. Het grootste wrak is wel het meest interessant, maar helaas mogen we er niet in. De regering heeft kort geleden een stenen wal rond de oude haven van Puerto del Carmen gebouwd op de plaats waar de wrakken liggen. Dit om de haven te beschermen tegen de weersinvloeden. Helaas is er met het plaatsen van de stenen wal geen rekening gehouden met Old Wrecks. De wal staat daardoor recht op het grootste wrak waardoor het onstabiel is geworden. Toch is het interessant genoeg om hier een leuke duik te maken. Het grootste wrak blijft het mooist, de andere kleine vissersbootjes steken maar deels uit het zand en zijn niet zo indrukwekkend. We snuffelen wat tussen de restanten maar het is allemaal zo versnipperd dat ik niet weet welk deel we nu bekijken. Ik besluit me maar te concentreren op de zandbodem tussen de wrakstukken. Stiekem hoop ik weer een engelhaai tegen te komen, maar deze duik hebben we helaas minder geluk.

EEN STUKJE ZUIDELIJKER

Eigenlijk zouden we wel in Puerto del Carmen willen blijven, we hebben nog lang niet alles gezien! Maar we rijden naar de zuidelijkste plaats van het eiland, Playa Blanca, om daar te gaan duiken met Dive College. In dit dorpje kun je ook zien dat toerisme



Met zijn guitige kopie kijkt de slijmvis me aan.



De sepia's gedragen zich hier veel rustiger dan in Nederland.



Gemarmerde sidderrog: je moet er niet aan denken dat je een schok krijgt van dit beest.

TOPSPOTS

PUERTO DEL CARMEN

PLAYA CHICA BAY Je loopt zo vanaf het strand het water in, zowel links als rechts van de baai vind je grote rotspartijen. Op en rond de rotsen leeft allerlei onderwaterleven. Zoals diverse slijmvissen, lipvissen krabbetjes, garnalen en spinkrabben. In het zand zitten hagedisvissen en platvissen verstopt. Ook kans op sepia's en alen. **Diepte:** 0-12 meter **Niveau:** beginnend
THE CATHEDRAL Dit is een van de beroemdste duikstekken van Lanzarote. Over de zandbodem zwem je naar de Cathedral. Dit is een grote grot waarvan het plafond bedekt is met kleurrijke koralen, sponzen, juweelanemonen en zwart koraal. In deze grot leven diverse soorten critters en met een beetje geluk vind je een hengelaarsvis! **Diepte:** 20-33 meter **Niveau:** gevorderd

PLAYA BLANCA

PUNTA BERRUGO Rif met een kleine grot met daarin grote kleurige anemonen. Kijk goed naar de zandbodem, roggen en engelhaaien verstoppen zich hier graag! Veel grote scholen vis en kleurige rifvissen die je nieuwsgierig de gehele duik blijven volgen. **Diepte:** 8-12 meter **Niveau:** gemiddeld
PLAYA FLAMINGO Playa Flamingo is de beste wandduik van Playa Blanca. Vooral bekend om zijn enorme scholen vis. Ook vind je hier regelmatig trompetvissen, barracuda's, engelhaaien en roggen. **Diepte:** 0-18 meter **Niveau:** beginnend



Old Wrecks: zes wrakken zijn afgezonken om als kunstmatig rif te dienen.



De engelhaai ziet er totaal niet gevaarlijk uit.

de belangrijkste inkomstenbron is, maar het is lang niet zo overweldigend als de vele hotels en resorts die je bij Puerto del Carmen vindt. Met de Zodiac varen we naar Playa Flamingo waar we onderduiken. Het onderwaterlandschap bestaat voornamelijk uit een zandbodem met aan onze linkerhand grote grijze massieve rotsblokken. Bij deze blokken wemelt het echt van de vis, scholen met makreel, goudgekleurde zeebrasem en scholen sardientjes. Een mooi fotomomentje. Maar in plaats van foto's te maken, wijst Rinie driftig naar de zandbodem. Ik begrijp niet gelijk wat hij nu bedoelt, dus ik zwem naar hem toe. Als ik goed kijk, zie ik een silhouet van een engelhaai. Wow, deze engelhaai heeft zich helemaal ingegraven in het zand! Alleen zijn ogen steken uit de zandbodem! Dit is gaaf! We blijven enige tijd bij de haai, maar hij verroert zich niet. We besluiten toch maar door te zwemmen en hem verder niet te storen. Dan krijgen we een signaal van onze gids Bart, nog een engelhaai! Dit exemplaar ligt rustig op het zand en laat zich goed benaderen. Tijd voor Rinie om deze schitterende haai eens te portretteren. Om een indruk te krijgen hoe groot de haai is,

vraagt Rinie mij ernaast te gaan hangen. Voor mij de gelegenheid deze engel eens van dichtbij te bekijken. Erg gevaarlijk ziet hij er niet uit en grote tanden kan ik ook niet ontdekken. Hij heeft een vrij brede mond met hieraan wat vreemde flappen, hij lijkt wel een beetje op de Wobbegong die in Azië voorkomt. Zijn rug is geheel gevlekt en gespikkeld, een erg goede camouflage. Na enige tijd heeft ons model er genoeg van en zwemt rustig weg, ons met een grote glimlach op ons gezicht achterlatend. Tijd om de school met vissen te zoeken. We zien dat de scholen nog steeds gezamenlijk bij de rotspartijen rondhangen. Ik besluit om de school sardines in te zwemmen. De vissen wijken mooi uiteen en laten mij toe tot in de kern. Ik geniet van de vele vissen om me heen. Maar plots verandert hun gedrag. Ik kijk in het rond om te zien wat er aan de hand is. Zees grote barracuda's schieten door de school heen op jacht naar de sardientjes. De school spat uiteen en vliegt van de ene naar de andere kant. Een waar spektakel ontwaart zich voor mijn ogen. Maar het blijft niet bij de ene aanval. De barracuda's blijken goed samen te kunnen werken! Ik besluit één barracuda te volgen, want het gaat

allemaal zo snel. Hij schiet door de school en pakt een sardientje. Snel eet hij hem op, zodat hij weer kan overgaan tot de aanval. Onder mij zie ik dat niet alleen de barracuda's aan het jagen zijn. Een baars heeft zich in de drukte gemengd en doet zich ook te goed aan het heerlijke maal. De school met vissen wordt nu werkelijk van allerlei kanten aangevallen en schiet van links naar rechts. Ik weet niet goed meer waar ik moet kijken, maar dit is echt grandioos om te zien. Zelfs een hagedisvis doet mee: een kleine sardine moet het ontgelden. Zo pikt iedereen een graantje mee. De grote verliezers zijn de sardines vrees ik. Helaas net zo plots als het spektakel begonnen is, is het ook weer gedaan. De barracuda's verdwijnen in het blauw en de scholen met vis gaan weer hun eigen weg.

SPAANSE BODEGA

Wat is een bezoek aan een Spaans eiland zonder een echte Spaanse wijn te proeven? Het wordt nog lastig kiezen want er zijn hier genoeg Bodega's, een soort wijnboerderij/proeverij, te vinden. Wij besluiten de Bodega van familie Melian te bezoeken en we worden hartelijk

Een mooie grote rode spinkrab op een rots! Het lijkt wel of hij zit te 'zonnen'

ontvangen. Hier ontdekken we dat de eilandbewoners op een unieke manier gebruik maken van de vulkanische asgronden. De Bodega van de familie bestaat uit 5225 hectare aan asgronden en zijn voorzien van grote gaten die door open tot de bodem. Daarin planten ze een wijnrank. Zo kunnen de wortels makkelijk bij het water uit de grond en is de wijnrank daarnaast beschermd tegen de wind die altijd over het eiland waait. Dit is wel een hele speciale manier om druiven te kweken: geen lange wijnranken in een rij, maar grote gaten met een enkele wijnrank zover je kunt kijken! Het is tijd voor de wijnkelder. Hierin liggen grote vaten met wijn en begint het leukste onderdeel van de rondleiding, het proeven. We krijgen een glaasje met de nog troebele wijn die erg goed van smaak is, maar volgens de gids lang niet klaar is om te verkopen. In een volgende ruimte komen we in de echte proeverij waar alle soorten wijn liggen uitgestald die op deze Bodega gebotteld zijn. Het smaakt heerlijk. We proosten op alle mooie duiken die we gemaakt hebben op dit eiland, en we hebben (gelukkig) als excuus dat dit er best wat zijn!

REISINFO

VERVOER

Vanuit Amsterdam vlieg je met Transavia in 4,5 uur naar Lanzarote. Of met Vueling in 5 uur met tussenstop in Barcelona. Vanuit de luchthaven bereik je binnen 10 minuten tot een half uur je accommodatie.

VERBLIJF

Aparthotel Costa Volcán & Spa, Puerto del Carmen

Het Aparthotel is gesitueerd in het centrum van Puerto del Carmen, op slechts 200 meter van het strand van Playa Grande en Playa Chica. De lichte appartementen hebben een eigen terras, een kitchenette met een koelkast en koffie- en thee faciliteiten. Het complex biedt gratis WIFI, heeft een wellnesscentrum en een buitenzwembad.

www.apartamentoscostavolcan.com

DUIKCENTRA

Safari Diving, Puerto del Carmen

De Engelse eigenaren Wendy en Steve runnen deze duikschool al 10 jaar.

De duikschool ligt aan het strand van Playa Chica. Het huisrif bestaat uit verschillende duikstekken en de bootduiken naar de nabij gelegen riffen zijn gratis (maximaal 12 duikers). Verhuur alle duikmateriaal en nitrox verkrijgbaar. www.safaridiving.com

Dive College, Playa Blanca

Deze duikschool aan het strand wordt gerund door de Nederlandse eigenaren Bart en Marianne. Er is een eigen oefenzwembad aanwezig en heerlijke loungebedden voor na de duik. Verhuur alle duikmaterialen en nitrox verkrijgbaar. Huisrif en bootduiken mogelijk.

www.divecollegelanzarote.com

WATERTEMPERATUUR

De watertemperatuur varieert van 18 graden in januari tot 23 graden in augustus. De buitentemperatuur varieert van 29 graden in de zomer tot 21 graden in de winter.

Ideaal: het duikcentrum ligt aan het strand.

