

Nieuws uit Spanje

OFICINA ESPAÑOLA DE TURISMO

Laan van Meerdervoort 8A
2517 AJ Den Haag
Tel. 070 346 59 00
Fax 070 364 98 59



SPAANS VERKEERSBUREAU

E-mail: infolahaya@tourspain.es
www.spain.info/nl
Redactie: Marlies Bavius-Duquesnoy
32e jaargang November 2011

Meldt u aan om gratis het laatste *Nieuws uit Spanje* te ontvangen.
Tel 070 - 346 59 00 of e-mail infolahaya@tourspain.es

MADRID: NOG MAKKELIJK BEREISBAAR

Er waren al regelmatige lijnvluchten van Amsterdam en Rotterdam naar Madrid, maar vanaf eind oktober en begin november komen daar nog eens twee vliegtuigmaatschappijen bij. Een eenmaal aangekomen op het vliegveld Madrid-Barajas kunt u nu ook nog per trein naar de stad reizen. Dus een weekeindje Madrid, bijvoorbeeld met de kerstdagen, is zo geregeld.

Naar Madrid met Vueling en Air Europa

De luchtvaartmaatschappij Vueling vloog vanaf Nederland al op diverse bestemmingen in Spanje, maar vanaf 30 oktober wordt er een nieuwe route toegevoegd en wel naar Madrid.

De vlucht Amsterdam-Madrid wordt dagelijks uitgevoerd, met vertrek uit Amsterdam om 15.30 uur en aankomst in Madrid om 18.05 uur. En de vlucht Madrid-Amsterdam vertrekt dagelijks om 12.10 uur en komt om 14.40 uur aan in Amsterdam.

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u de website www.vueling.com/NL raadplegen.

Nieuw op Nederlandse luchtvaartmarkt is de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa, onderdeel van de Spaanse reisorganisatie Globalie. Op 1 november start

Air Europa met een dagelijkse lijndienst tussen Amsterdam en Madrid. Er wordt zelfs twee keer per dag gevlogen. De vluchten van Amsterdam naar Madrid vertrekken om 11.20 uur en 17.50 uur. Vanuit Madrid zijn er vluchten naar Amsterdam om 8.00 uur en 14.30 uur.

De luchthaven Madrid is de voornaamste hub in het netwerk van Air Europa.

Voor meer informatie en/of reserveringen kunt u de website www.aireuropa.com raadplegen.



November 2011

Per trein vanaf het vliegveld Madrid naar de stad

En eenmaal aangekomen op het vliegveld Madrid-Barajas is het nog makkelijker om in de stad te komen. Sinds eind september kunt u namelijk, als u aankomt (met Iberia of Vueling) in terminal T4 van het vliegveld, ook per trein naar het centrum van Madrid.



Maar ook als u in een van de andere terminals aankomt, kunt u gebruik maken van deze nieuwe treinverbinding. Er rijdt namelijk een shuttlebus tussen terminal T4 en de terminals T1, T2 en T3.

In slechts 11 minuten bent u met de Cercanías-trein vanaf het treinstation Chamartín op het vliegveld (bij de T4). En dit is niet het enige station. Ook de trein vanaf Nuevos Ministerios (18 minuten), Atocha (25 minuten) en Príncipe Pío (38 minuten) brengt u snel en comfortabel naar en van het vliegveld.

De eerste trein vanaf de stad naar het vliegveld vertrekt om 5.15 uur en de laatste om 23.32 uur. In omgekeerde richting, dus vliegveld-stad, is het eerste vertrek om 5.59 uur en de laatste trein vertrekt om 0.15 uur.

De treinen rijden met een frequentie van iedere 30 minuten. Exacte tijden en verdere informatie kunt u vinden op de website www.renfe.com/EN/viajeros/cercanias/madrid/index.html. Het is de bedoeling dat in de loop van 2012 er ook een verbinding is tussen het vliegveld en de hogesnelheidstreinen AVE.

Natuurlijk is het ook nog steeds mogelijk om per tram of bus van het vliegveld naar de stad Madrid te reizen en vice versa.

Zoals u ziet, wordt het niet alleen steeds makkelijker om vanuit Nederland naar Madrid te komen. Maar ook het vervoer ter plaatse is geen probleem.

Dus wat staat u nog in de weg voor een weekendje Madrid; bijvoorbeeld met de komende kerstdagen?

CANARIAS: ZEKER NU

De natte en koude (winter)maanden in Nederland zijn weer aangebroken. Dus zeker nu, maar ook de komende maanden, is het lekker om even de zon op te zoeken.

En dat kan heel goed op de Canarische Eilanden; waar bovendien de komende tijd heel wat te doen is.



Vliegerfestival op Fuerteventura

Professionele en amateur-vliegers komen tussen 10 en 13 november naar het eiland Fuerteventura voor de 24^e editie van het Internationale Vliegerfestival (Festival Internacional de Cometas). Dit vliegerfestival zal plaatsvinden in het natuurpark Dunas de Corraleja.

Het festival vond voor de eerste keer plaats in 1987 en door de jaren heen kreeg het geleidelijk aan steeds meer een belangrijke plaats. Niet alleen regionaal gezien, maar ook op nationaal en internationaal niveau.

Het is een schitterend schouwspel van licht, wind en kleur. En een uitstekende gelegenheid voor de deelnemers om met hun vlieger hun indrukwekkende technieken en acrobatische vaardigheden te laten zien.

Het festival begint op donderdag en gaat het hele weekeinde door. Om dan af te sluiten met een spectaculair nachtelijk evenement met verlichte vliegers.

http://www.laoliva.es/corralejograndesplayas/ver_evento.php?id_evento=16



El Hierro: aantrekkelijk zowel boven als onder zeeniveau

Dat er op El Hierro veel vulkaankegels zijn, zowel op het land als in de zee, is een feit. Maar over het algemeen is er geen seismografische activiteit van belang waar te nemen. Afgezien van de laatste tijd. Echter een vulkaanuitbarsting is en blijft moeilijk te voorspellen.



En dan is de kans nog maar 10% tot 15% en bovendien zal het dan alleen gaan om een uitbarsting met vulkanische gesteente.

Desondanks hebben de autoriteiten van het eiland alle voorzorgsmaatregelen genomen met het oog op een eventuele uitbarsting. Maar voor sommige mensen is de mogelijke uitbarsting zelfs een reden om naar El Hierro af te reizen. Niet alleen wetenschappers en vulkaanexperten, maar ook toeristen.

De internationale wedstrijd voor onderwaterfotografie Open Fotosub El Hierro, dit jaar voor de 15^e keer, is dan in de maand oktober gewoon doorgegaan. De wedstrijd vond plaats in de wateren van La Restinga, in het zeereservaat "Mar de Las Calmas"; een plaats waar het water van de Atlantische Zee zeer helder is en de temperatuur van het water geschikt is om het hele jaar door te duiken. Met als resultaat schitterende foto's.

Wijnroutes op Lanzarote

Lanzarote, bekend om zijn vulkanisch landschap. Maar minder bekend om de wijnen. En dat terwijl deze wijnen al verschillende nationale en internationale prijzen hebben gewonnen.

Op het eiland wordt een groot variëteit aan wijnen gemaakt, waaronder jonge droge wijn, zoet of halfzoet, muskaatwijn (moscatel) of rood. De bodega's op Lanzarote liggen heel dicht bij elkaar, maar hebben ieder hun eigen identiteit. Het merendeel van de bodega's bevindt zich in het gebied dat bekend staat als La Geria.

Het landschap in La Geria is heel speciaal, met kenmerken die uniek zijn in de hele wereld. De wijnranken bevinden zich namelijk in een soort kleine kraters die door de wijnboer zijn uitgegraven. De rand van de krater is bedekt met stenen in de vorm van een halve maan, om zo de wijnranken te beschermen tegen de wind. Het contrast tussen de groene wijnranken en de zwarte aarde zorgt voor een schitterend en uniek landschap.

U kunt alle bodega's op het eiland bezoeken en de verschillende wijnen proeven. En hoe kunt u dat beter doen door een van de wijnroutes op het eiland te volgen. Alle routes hebben het monument "Monumento al Campesino", gemaakt door de beroemde artiest César Manrique, als beginpunt.

www.turismolanzarote.com/en/lanzarote-and-its-wine



BARCELONA SHOPPING NIGHT

Dankzij het succes in 2010, zal er ook in 2011 weer een Barcelona Shopping Night zijn. Nog meer winkels dan vorig jaar zullen dan tot middernacht geopend zijn. Niet alleen op de Paseo de Gracia, maar ook in de omliggende winkelstraten.

In andere Europese steden werd al langer een keer per jaar, tegen de kerst, een Shopping Night gehouden. En vorig jaar december was er ook een Shopping Night in de Barcelona. Geïnspireerd door het International Fashion Night Out evenement van Vogue, zal de 2011-versie in Barcelona georganiseerd worden in samenwerking met Harper's Bazaar, de gemeente Barcelona en de vriendenclub van Paseo de Gracia "Associació Amicx del Passeig de Gràcia".

Vorig jaar deden er zo'n 50 winkels mee aan de Shopping Night. Dit jaar zullen er dat veel meer zijn, aangezien ook winkels in omliggende straten meedoen. Net als vorig jaar zullen ook verschillende hotels meedoen aan dit evenement. En vanzelfsprekend staan er diverse feestelijke activiteiten op het programma die nacht. Als mogelijke datum wordt donderdag 1 december genoemd.

De deelnemende winkels zullen na de normale sluitingstijd openen tot 12 uur middernacht. Om in de winkels te komen, moet de klant wel over een "paspoort" beschikken dat die nacht wordt uitgedeeld of eventueel van te voren door de winkels wordt verspreid onder hun trouwe klanten. Met dit paspoort heeft men toegang tot de winkels en kan men genieten van de nachtelijke feestelijkheden, zowel buiten op straat als in de winkels.

Op de website www.barcelonayellow.com kunt u onder "Events" de meest recente informatie vinden over de Barcelona Shopping Night (en dus ook over de exacte datum).



November 2011

360° TOERISME EN ZAKEN IN ANDALUSIE

Van 26 tot 30 oktober vond in de stad Málaga het Forum Internacional de Turismo plaats. Doel was om de internationale toeristische sector in contact te brengen met toeristische bedrijven en instanties in Andalusië. En daarnaast hen ook de gelegenheid geven om persoonlijk kennis te maken met Andalusië.

Van over de hele wereld en ook vanuit Nederland zijn vele tientallen reisagenten, medewerkers van reisorganisatoren, DMC's, online reisorganisatoren en pers afgereisd naar de stad Málaga voor een workshop die op 27 oktober in het congrescentrum Centro de Exposiciones y Congresos in Málaga plaatsvond.

In de dagen daarna, op 28 en 29 oktober, konden de deelnemers aan een van de post-tours deelnemen. Om zo met eigen ogen alle mooie en interessante gebouwen, monumenten en plekjes in Andalusië te zien. Men kon kiezen uit een tiental verschillende tours. Tours oftewel routes die ook de moeite waard zijn voor de toerist. Dus wellicht een suggestie voor een (volgend) komend bezoek aan deze Zuid Spaanse regio.

Er bestaat helaas geen folder of dergelijke van de routes, maar met de landkaart van Spanje in de hand komt u een heel eind. En natuurlijk kunt u ook altijd aanvullende informatie opvragen bij ons Bureau of een VVV-kantoor ter plaatse.

- **Zon- & strand Huelva**
Alhoewel de naam wellicht anders suggereert, ligt u tijdens deze tour helemaal niet op het strand onder de zon. U bezoekt juist interessante plaatsen die gelegen zijn aan de Andalusische kust. Zoals het kapelletje La Ermita de El Rocío, het moeraslandschap van Coto Doñana en van Odiel en de regio's Nuevo Portil en El Rompido.
- **Zon- & strandtour Almería**
Tijdens deze tour komt het oostelijk gedeelte van de regio Andalusië aan bod. Oftewel de provincie Almería. Met uiteraard de stad Almería, maar ook de plaats El Toyo en Cabo de Gata; het eerste zee- en landnatuurpark van Andalusië.



- **Zon- & strand Málaga-Costa del Sol**
Deze tour voert langs plaatsen aan de Costa del Sol, zoals Torremolinos, Fuengirola en Mijas. In Mijas kunt u o.a. het wijnmuseum Museo del Vino bezoeken en in Fuengirola moet u zeker de dierentuin niet overslaan. Vanuit Benalmádena/Arroyo de la Miel kunt u ook nog het kabelbaantje naar de top van de berg nemen, voor een schitterend panorama.
- **Cultuur Córdoba**
Deze tour voert u niet alleen naar de stad Córdoba, maar ook naar de plaats Priego de Córdoba. Hier kunt u het Almazara bezoeken. En dan door naar de stad Córdoba, voor een bezoek aan La Mezquita (moskeekathedraal) en La Judería (oude Joodse wijk). Vlakbij Córdoba ligt ook nog Medina Azahara, een archeologisch vindplaats.
- **Cultuur Centraal-Andalusië**
Ook hier hoort de plaats Priego de Córdoba bij, maar ook Montilla - de streek van de Montilla-Moriles wijn; Osuna met zijn universiteitsgebouw en Antequera.
- **Golf Cádiz-Costa de la Luz**
De Costa del Sol wordt niet voor niets ook de Costa del Golf genoemd. Want u vindt hier talrijke golfbanen onder een stralende zon. Zoals Valderrama Golf Club en de Real Club de Golf de Sotogrande
- **Golf Málaga-Costa del Sol**
Beter zou het zijn om dit Golf & Spa Málaga-Costa del Sol te noemen. Want u kunt het golfen aan de Costa del Sol heel goed combineren met een bezoek aan een spa, bijvoorbeeld Thalasso Spa in Estepona. En het golfen kunt u dan beoefenen op Valle Romano Golf Course of de golfbaan van het Finca Cortesin Hotel y Golf Club.
- **Natuur Jaén**
De provincie Jaén biedt niet alleen een schitterende natuur, maar ook de steden Úbeda en Baeza, die door de Unesco tot Werelderfgoedsteden zijn verklaard. In Puente del Obispo staat het interessante olijfmuseum Museo de la Cultura del Olivo. En actief toerisme (o.a. paardrijden en fietsen) kunt u beoefenen in het natuurpark Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
- **Spaanse taal Granada**
De stad Granada is zeer in trek voor taal-cursussen. Maar de stad zelf en ook de hele provincie biedt u veel bezienswaardigheden. Zoals het bekende Alhambra y Generalife in Granada; het suikerrietmuseum Museo de la Caña de Azúcar in Motril en Salobreña met het Arabisch kasteel en het Albayzin.



ONTSTRESS EN RELAX IN SPANJE

Hoe kun je je weekeinde beter doorbrengen dan in een spa of kuuroord om zo heerlijk te ontspannen en ontstressen. En waar kan dat beter dan in Spanje, waar het aanbod op spa-gebied zeer groot is. Een ware oase, met name in Andalusië, Galicië en Catalonië.

Het zwembad is tegenwoordig niet alleen meer om te zwemmen, het is geworden tot een plaats voor welbevinden, gezondheid en ontspannen. In Spanje zijn er inmiddels zo'n 800 wellness-resorts. Tweederde hiervan (67%) zijn spa's die behoren tot een hotel.

Het merendeel van de spa's bevindt zich in de regio's Andalusië, Galicië en Catalonië. De Costa del Sol is altijd al synoniem geweest voor luxe en exclusiviteit, met grote thermale centra die over het algemeen in de grote hotels langs de kust gevestigd waren. In Galicië staat de stad Orense bekend als de tweede stad in Europa met de meeste thermale baden. In de regio Catalonië zijn er niet alleen veel wellness-centra in luxueuze hotels gevestigd, maar hier vindt men ook diverse thermale complexen met veel prestige en een oude traditie, zoals bijvoorbeeld Vichy Catalán.

Het wellness-, relax- en beautytoerisme naar Spanje is de laatste jaren met 40% gegroeid. Spanje staat hiermee op de zesde plaats van de wereldranglijst van kuuroorden en spa's. Na de Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Italië en Engeland: maar nog voor Frankrijk.

Zo'n 10 jaar geleden was het aantal gebruikers van kuuroorden en spa's zeker niet meer dan 450.000 per jaar; waarvan het merendeel ouder dan 60 jaar was of kuurde vanwege een medische aandoening. Tegenwoordig is de gemiddelde leeftijd 40 tot 45 jaar; de meesten zijn gezond en zoeken juist rust en ontspanning, ver weg van de dagelijkse stress. Daarom is het aantal spa's dat in hotels is gevestigd ook enorm toegenomen.

En is ook het aanbod, diensten, behandelingen en service die de spa's bieden aangepast aan de wensen en eisen van de klant van nu. Bodentherapie, kuuroorden en spa's voorheen met name thalassotherapie aan, nu staat er ook wijn- en chocoladetherapie op de lijst van behandelingen.

Bij de vereniging van Spaanse kuuroorden, de "Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL)" vindt u wat u nodig heeft om helemaal tot rust te komen of voor een medische behandeling. Om zowel uw lichaam als uw geest vakantie te gunnen. ANBAL bestaat al meer dan 100 jaar. Voorwaarde om tot deze club toegelaten te worden, is dat het kuuroord of spa beschikt over een authentieke mineraal-medicinale waterbron; een bron van gezondheid die eeuwenoud is. Op dit moment zijn er 60 "balnearios" aangesloten bij ANBAL.

Maar de moderne thermale centra zijn meer dan een traditie: beauty centra, ontspanning, arrangementen voor jong en oud, sport en direct contact met de natuur. Mineraal-medicinaalwater, een comfortabele oase van rust, deskundige handen en intensieve verzorging.



De kuuroorden en spa's van Spanje zijn een uitstekende optie voor een vakantie, weekend, herstelperiode of om gewoon uw accu weer op te laden. Ze zijn gelegen midden in een prachtig natuurlijk landschap of een omgeving van hoge sfeer en charme, waar sport-, vrije tijd- en culturele activiteiten worden gestimuleerd...

Al met al zijn ze een oase van rust, een contact met de natuur en het plezier te ervaren om goed voor uzelf te leren zorgen. De kuuroorden maken onderdeel uit van het uitstekende Spaanse hotelaanbod, waar cultuur, landschap, zon, strand, golf en gastronomie aan een grote verscheidenheid van vakantiemogelijkheden bijdragen.

Op de website van ANBAL www.balnearios.org/en (Engelstalige versie) vindt u alles wat u weten wilt over de 60 aangesloten kuuroorden. Waar ze gelegen zijn, wat voor behandelingen ze bieden, enz. U kunt zelfs uw verblijf in een "balneario" online boeken.

COSTA DE LA LUZ: LICHT EN OASE

In het uiterste zuiden van Spanje, in Andalusië, ligt de "kust van het licht". Vanwege het zeer milde klimaat is het goed vertoeven aan de Costa de la Luz gedurende het gehele jaar. Maar de Costa de la Luz is meer dan licht. Het is ook cultuur, historie, watersport en niet te vergeten de schitterende natuur van de Coto Doñana. Een ware oase.

Costa de la Luz

De Costa de la Luz strekt zich uit van Tarifa tot aan Ayamonte, gelegen aan de monding van de Guadiana-rivier die een natuurlijke grens vormt met het buurland Portugal. Deze kust dankt haar naam aan de voortdurende schijnende zon.

Tegen de horizon tekenen zich dichte pijnbossen af met gouden stranden, waar zich overal jachthavens bevinden en volop aan watersport - met name windsurf - gedaan kan worden.

De dorpen, met hun smalle straatjes tussen hoge witgekalkte muren, die nog eens extra geaccentueerd worden door het felle zonlicht, verbergen achter de tralies van de vensters een rijk Arabisch verleden. De "pueblos blancos" (witte dorpen) van de provincie Cádiz zijn de mooiste en meest pure voorbeelden van een traditionele bouwstijl die geheel intact is gebleven.

De "kust van het licht" wordt bepaald door de twee grote steden Cádiz en Huelva; typisch Andalusische, vrolijke steden die beide door de geschiedenis heen belangrijke zeehavens zijn geweest. De stad Cádiz ligt aan een mooie baai. De geschiedenis van de stad is vermengd met legendes, maar het is zo goed als zeker dat zij zo'n 1.000 jaar voor Christus door de Feniciërs gesticht werd en de naam 'Gadir' kreeg.

Een monument, de "Puerto de Tierra", deelt de stad in tweeën. Achter deze "muur" ligt het oude Cádiz met zijn smalle, kleurrijke straatjes en schitterende tuinen. In de stad zijn vele monumenten en bezienswaardigheden, zoals de kathedraal in barokstijl en het Museum voor Schone Kunsten.

De andere belangrijke stad is Huelva; de wieg van de ontdekking van Amerika. Christoffel Columbus vertrok namelijk met drie zeilschepen vanuit de haven van Palos de la Frontera, niet ver van Huelva, voor zijn eerste reis.



Zijn tweede reis ondernam hij vanuit Cádiz en zijn derde vanuit Sanlúcar de Barrameda. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze stad een monument is opgericht ter ere van Columbus; vervaardigd in 1929 door de Noordamerikaanse beeldhouwster Whitney

De oase van de Doñana

Aan de rechteroever van de statig stromende rivier Gaudalquivir ligt het natuurpark Parque Nacional de Doñana, een schitterend natuurgebied. De geschiedenis van de Doñana gaat al eeuwen terug en wordt voornamelijk bepaald door onbekende beschavingen. Het natuurpark Doñana van nu is net een oase: een vruchtbaar stuk land in het droge, hete Andalusië waar vogels en dieren rustig kunnen leven en/of overwinteren en waar gewassen zoals rijst en katoen groeien.

De totale oppervlakte van dit uitgestrekte, vlakke gebied bedraagt 54.252 ha. De natuurkrachten zoals wind, zon en water hebben hier vrij spel, waardoor er zich in de loop der tijd bijzondere ecologische patronen hebben ontwikkeld. In het zuiden van het natuurpark dringt het zand uit de Atlantische Oceaan, soms bij vloedgolven, het land binnen. Dit bedreigende proces wordt tegengehouden door een hele keten van meertjes met regenwater afkomstig uit de duinenrij.



Achter deze duinen is de grond zanderig en droog en er groeien alleen planten die goed tegen deze droogte kunnen, zoals rozemarijn en tijm. De haast altijd aanwezige zeewind is de oorzaak van een gestaag proces waardoor de duinen voortdurend verplaatst worden. Hierdoor kan het voorkomen dat het zand een pijnbomenbos omsingelt en langzaam begraaft.

Meer in de richting van de rivier begint het typische moerasland van de delta van de Guadalquivir met de zoutmeren en lagunes, de zogenaamde “marismas”. Het aanzicht van dit moeraslandschap wisselt per seizoen: in de winter ziet het er uit als een grote (troosteloze) watervlakte, in de lente komen er frisse groene grassoorten naar boven en ‘s zomers droogt het moeras op tot één enorme gebarsten modderkoek.

Grote pijnboombossen vindt men aan de riviermonding aan de overkant van Sanlúcar de Barrameda en bij La Vera, op de plek waar het moerasland overgaat in berglandschap. Aan de rand van de stukjes grasland, die her en der verspreid liggen, groeien essen, wilgen en populieren.

In dit indrukwekkende, afwisselende natuurgebied leven meer dan tweehonderd soorten dieren, waaronder zwijnen, damherten, adelaars en wezels. Het is de enige plek in Europa waar de Iberische lynx nog leeft. Ook vogelsoorten vindt u hier in overvloed. Eenorme vogelkolonies, zoals ganzen uit Noord-Europa en flamingo’s, zoeken hier bescherming tegen de winterkoude.

Verspreid over het natuurpark liggen een zestal bezoekers-informatiecentra. Iedere centra biedt de bezoeker uitgebreide informatie over het natuurpark, o.a. door middel van tentoonstellingen en audiovisuele voorstellingen. Bij sommige kunt u ook terecht voor het reserveren van bijvoorbeeld een wandeling door een deel van het park of een excursie met een 4x4 (bij het El Acebuche-bezoekerscentrum).

Meer informatie vindt u op het website: <http://reddeparquesnacionales.mma.es/en/parques/donana/index.htm>

HOTELNIEUWTJES

- Hotel Grums ****
Calle Palaudaries 26
08004 Barcelona
Tel. +34 934 42 06 66
info@hotelgrums.com
www.hotelgrumsbarcelona.com

Dit nieuwe hotel behoort tot de hotelketen Grupo Sastre en is het eerste hotel van deze keten in de stad Barcelona.

De in totaal 78 kamers zijn verdeeld over zes verdiepingen. Iedere verdieping heeft zijn eigen thema, zoals Catalaanse artiesten, toeristische plaatsen of bekende personen.

Het hotel is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer; het ligt op slechts 10 minuten van Las Ramblas en de Plaza Cataluña.

- Posada del Dragón
Cava Baja 14
28005 Madrid
Tel +34 91 119 14 24
info@posadadeldragon.com
http://www.posadadeldragon.com

De voormalige Posada in de wijk La Latina in Madrid is sinds kort een boutique-hotel. De originele naam is gebleven. Het “nieuwe” hotel beschikt over 27 kamers, verdeeld over drie verdiepingen.

Het gebouw dateert uit 1868 toen het gebouwd werd voor de markies Marqués de Cubas. Per verdieping wordt de “geschiedenis van Madrid” verteld.

Het thema op de begane en de eerste verdieping is het Madrid tussen de 9^e en de 12^e eeuw; de tweede verdieping staat in het teken van de 17^e eeuw en de derde het hedendaagse Madrid, van ongeveer 1950 tot nu.

TENTOONSTELLINGEN

Barcelona

MNAC - Museu Nacional d'Art de Catalunya
www.mnac.cat

La moneda falsa. De la antigüedad al euro
11 juni 2011 - 8 januari 2012

La maleta mexicana

6 oktober 2011 – 15 januari 2012

Museo Picasso

http://www.museopicasso.bcn.cat

Picasso 1936. Huellas de una exposición

24 november 2011 - 19 februari 2012

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

www.cccb.org

Todas las cartas. Correspondencias filmicas

12 oktober 2011 - 19 februari 2012

World Press Photo 11

23 november - 18 december 2011

Pantalla Global

24 januari - 27 mei 2012

Fundación Joan Miró

www.fundacionmiro-bcn.org

Joan Miró. La escalera de la evasión

13 oktober 2011 - 25 maart 2012

CaixaForum Barcelona

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/caixaforumbarcelona_es.html

Espectáculos para vivir en familia

september 2011 - januari 2012

La ciudad de Sagnier. Modernista, eclética y monumental

14 september 2011 - 8 januari 2012

El Arte solidario. Fondo de Arte de Cruz Roja

21 september - 27 november 2011

Los ballets rusos de Diaghilev, 1909-1929 –

Cuando el arte baila con la música

5 oktober 2011 - 5 januari 2012



Bilbao

Museo Guggenheim

www.guggenheim-bilbao.es

Abstracci3n pict3rica, 1949-1969: Selecciones de las Colecciones Guggenheim

14 juni 2011 - 8 januari 2012

Selecciones de la Colecci3n del Museo Guggenheim Bilbao II

4 oktober 2011 - 7 oktober 2012

Museo de Bellas Artes

www.museobilbao.com

Antonio L3pez

6 oktober 2011 - 22 januari 2012

Madrid

Museo del Prado

www.museodelprado.es

La obra invitada: La acrobata de la bola, Picasso

16 september - 18 december 2011

El Prado por Francesco Jodice

5 oktober 2011 - 8 januari 2012

Las miniaturas en el Museo del Prado

11 oktober 2011 - 26 februari 2012

El Hermitage en el Prado

8 november 2011 - 25 maart 2012

Museo Thyssen-Bornemisza

www.museothyssen.org

Arquitecturas pintadas

18 oktober 2011- 22 januari 2012

Berthe Morisot: La pintora impresionista

15 november 2011 - 12 februari 2012

Marc Chagall

14 februari - 20 mei 2012

Fundació Joan Miró Barcelona

MIRÓ
Fundació Joan Miró, Barcelona. October 2011 - March 2012
THE LADDER OF ESCAPE

More than 150 works from public and private collections, such as *The Farm*, *Head of catalan peasant*, *Still life with old shoe*, *Constellations*, and *Message of a friend*. Together with the exhibition Itinerary for the Barcelona of Joan Miró
Academic seminars
Activities, lectures and workshops open to the public

Supported by

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Fundación BBVA

www.fundacionmiro-bcn.org



November 2011

Málaga

Museo Carmen Thyssen

<http://www.carmenthysseomalaga.org>
Permanente collectie – geen speciale tentoonstelling

Museo Picasso

www.museopicassomalaga.org
Alberto Giacometti. Retrospectiva
17 oktober 2011 - 5 februari 2012

Centro de Arte Contemporáneo

www.cacmalaga.org
Luc Tuymans. Retratos y vegetación
vanaf 24 juni

Palma de Mallorca

Museum Es Baluard

www.esbaluard.org
Vis a vis. Miradas a la colección de Es Baluard
16 september 2011 - 8 januari 2012
Los Carpinteros. Handwork - Constructing the World. Obras de la colección Thyssen-Bornemisza Art Contemporary
15 oktober 2011 - 22 januari 2012

Bronvermelding / Fuente

Madrid: nog makkelijker bereikbaar

- Een vliegtuig uit de Air Europa vloot – foto beschikbaar gesteld door Air Europa
- Trein naar het vliegveld – foto van Renfe

Canarische Eilanden: zeker nu Vliegerfestival op Fuerteventura

- Een impressie van het vorige vliegerfestival – foto beschikbaar gesteld door Promotur Turismo de Canarias

El Hierro: aantrekkelijk zowel boven als onder zeeniveau

- Duiken in de wateren rondom El Hierro – foto beschikbaar gesteld door Promotur Turismo de Canarias

Wijnroutes op Lanzarote

- Het landschap van La Geria met zijn speciale “wijnkraters” – foto beschikbaar gesteld door Promotur Turismo de Canarias

360° Toerisme en zaken in Andalusië

- Natuurpark Cabo de Gata in de provincie Almería
- De opgravingen van Medina Azahara

Ontstress en relax in Spanje

- Balneario de Alonge (provincie Badajoz)

Costa de la Luz: licht en oase

Costa de la Luz

- Het strand van Matalascañas aan de Costa de la Luz

De oase van de Doñana

- Het duinenlandschap van Doñana

Tentoonstellingen

Fundación Joan Miró

- Engelstalige aankondiging van de tentoonstelling “La escalera de la evasión” – uitgifte door de Fundación Joan Miro

De inhoud van deze nieuwsbrief en voorgaande edities kunt u ook vinden op onze website www.spain.info/nl onder het kopje “Nieuws”. De informatie vermeld in deze nieuwsbrief hebben wij van diverse bronnen ontvangen.

Het Spaans Verkeersbureau kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onvolkomenheden of tussentijdse veranderingen van welke aard dan ook.



November 2011